

Tavshed

*Mouni
Baba*

I stilhed finder det
første møde sted
mellem mennesket
og Det
Guddommelige Mysterie

*Melba
okt 1971.*

*Melba
okt 1971.*

Stilhed

af

Mouni Baba

Babaji's Kriya Yoga og Publikationer, Inc.

St. Etienne de Bolton, Quebec, Canada

Tavshed

af Mouni Baba

Babaji's Kriya Yoga og Publikationer, Inc.
196 Mountain Road, P.O. Box 90,
Eastman, Quebec, Canada J0E 1P0
Telefon: 450-297-0258; 1-888-252-9642; fax: 450-297-3957

www.babajiskriyayoga.net · email: info@babajiskriyayoga.net

Copyright © 2013 ved Babaji's Kriya Yoga og Publikationer, Inc.

Alle rettigheder reserveret. Ingen dele af dette hæfte må reproduceres eller bruges under nogensomhelst form, være sig elektronisk eller mekanisk. Dette inkluderer fotokopiering, optagelse eller på nogen andre måder uden skriftligt samtykke fra udgiver.

Cover design og grafisk layout: David Lavoie

Forsiden er en portrættegning af Mouni Baba fra 1971

Forlæggeres forord:

Læs oplyste mestres skrifter igen og igen indtil den oplevelse, de beskriver, rører din sjæl. Lyt i stilhed.

Indtil du finder den højeste mester indeni dig selv vil din overvejende identifikation med den mentale, den vitale og den fysiske krop holde dig indespærret i en evig kamp i din sadhana og i dit liv. Lær at lytte i Stilheden indtil du finder kontakt med din sjæl og den leder dig videre ad vejen til sikker fremgang. Da vil du opdage at din sadhana - spirituelle praksis - vil udfolde sig på naturlig, organisk vis efterhånden som alle dit væsens aspekter retter ind efter din sjæl og ubetinget lykke, kærlighed og sandhed vil begynde at strømme - i overensstemmelse med højere bevidsthed.

Sri Mauni Baba, 1932 - 2010, så dagens lys i 1930'ernes Kerala, Indien og var en Paramguru, en direkte linjeholder i Sri Sri Shirdi Sai Baba's Guruparampara - og var dermed i besiddelse af Sai Babas power og autoritet. Han var i maunam, det vil sige i total tavshed de sidste 50 år af sit liv. Babaji's Kriya Yoga Publikationer fik foræret denne smukke tekst skrevet af Mauni Baba for at dele den med alle interesserede - af dennes student Sri Hari Narayanan, som var vidne til den overstrømmende sødmefulde visdom, som Baba's mystiske kærlighed flød over med til gavn for alle hans gæster uden undtagelse. Hari Narayanan foretrækker at kalde denne tekst Maunupanishad, fordi den besidder den sande Upanisades dybde.



Stilhed

Elskede Babas nærvær er så fyldt op af tavshed, at man forventer Ordet snart vil dukke op, men man bliver istedet mødt af en endnu dybere tavshed. I Tavshed finder det første møde sted mellem mennesket og Guds Mysterie. Guds Tavshed er ægte. I stilhed modtager Han sine elskeres kærlighed og i tavshed elsker Han de, som fornægter Ham.

Mystisk er mystikernes tavshed. Mystisk åbenbaring er kun mulig hvor tavshed er fuldkommen. I en mystiker udtrykker hans velsignede indre frihed sig som tavshed. I stilhed lytter han til Guds salige sang om Hans hellige Ord. I al evighed har Gud sunget i stilhed, ubemærket, uhørt undtagen af de som oplever Hans Uendelige Stilhed. Over alle stemmers tumult hersker Hans Stilhed enevældigt. I stilhed er det muligt for mennesket at hengive sig fuldstændigt til Gud; da åbenbarer Gud sig i sin fulde pragt, Hans uendelige magt, Hans uforklarlige viden og Evige eksistens.

Stilhed – eksistensens sandhed. I absolut forstand har stilhed hverken begyndelse eller ende; men hviler i sig selv som eneste Virkelighed. Er for evigt den uskabte, ufødte evindelige eksistensens væsen. Uanset Stilhed er en altgennemtrængende Virkelighed er det kun ganske få, som oplever dette. Den oplevelse er forskellig fra alle andre oplevelser. At opleve Stilhed er at fortabe sig i stilhed. Man må miste alt inklusive sig selv for at finde Gud. Alle de ord, som er udtalt siden tidernes morgen og til evig tid, fortabes også i Guds Uendelige Stilhed. Velsignet er Ordet, der fødes udaf stilhedens fylde. Gud skabte dette univers med det hellige Ord. Kun i tavshed høres Guds Ord. Denne tavshed opnås ikke blot ved at undgå at tale. Når stilhed ikke længere er i højsædet bliver tavshed nemt oplevet som tomhed. Hvis man tillader sig selv at opfyldes af denne type tomhed eller lediggang bliver livet tragisk. Stilhed er ikke inaktivitet. Den transcenderer al aktivitet såvelsom passivitet.

Har du nogensinde forestillet dig en verden, hvor alt er tyst? I denne tyste verden ER evigheden. Ren tid eksisterer i stilhed som tidløshed. Stilhed er et fundamentalt fænomen, som ikke kan spores tilbage til en årsag... I tavshed kan mennesket bevidne altings oprindelige natur. I stilhed finder det grænseløse og det begrænsede sammen. Tavshed kan eksistere uden tale, men tale kan ikke eksistere uden stilhed. Når livets træ gødes med tavshed udfoldes lykkens og tilfredshedens blomster allersmukkeste. Al menneskets smerte og lidelse

skyldes at hans/hendes tavshed er eksploderet. Når jeg betragter vor tids menneskeliv synes det at være resultat af tavshedens ruin.

Menneskets ord udviser ikke autoritet. I absolut forstand synes alle ord at være for ufleksible, eftersom de kun kan håbe på at antyde det, som er Virkeligt. Så længe en fuldbyrdelses vej eksisterer kan ord have en vis nytteværdi; man har mulighed for at lade sig inspirere af Mestrenes ord. Filosofisk er det nemmere at belære den ganske verden end det er at vise en enkelt oprigtig søgende vejen. Sempel tale kommer sandheden nærmest. Ekstensiv logik, diktion og kommentarer er den rene råddenskab – uvidenhed i fine klæder. De sande går vejen i al ydmyghed, guidede af Den Ene Fuldkomne i stilhed. Når mennesket realiserer evigheden er hendes karma fuldbyrdet og målet nået. Målet realiseret NU eneste mulige bevidsthed. Et liv i NU'et er nødvendigvis mål-løst.

Ved at opgive sin søgen finder den søgende fred, men denne forsagelse eller opgivelse kan ikke forceres v.h.j.a. mental disciplin eller udvendige hjælpemidler. Forsagelsen opstår

når du er rede dertil. At flygte fra sin familie er ikke løsningen. Den, som er på flugt, er aldrig fri. Frihed står ansigt til ansigt med Skabelsen, ser tilværelsen i øjnene, mens den bundne søger at undslippe. Stop, når stilheden banker på. Giv slip og kend endelig dit sande hjem. Denne given slip handler aldrig om et specifikt objekt. Hvis du har mestret at kontrollere dine sanser, da stop denne kontrol og forsag, giv slip ind i Helheden. Giv Op. Da vil en ekstatisk kraft som endikke tusinde religiøse vækkelsesprædikanter vil være i stand til at skabe - opfylde dig og forvandle dit væsen. Da vil du kende meningen med al din hengivenhed og være viis. Du vil kende begyndelsen og slutningen. Men først og fremmest vil du VIDE. At være helt absorberet indi kosmisk bevidsthed er at være ubevidst om individualitet; i individualitet er forvrængning. Det forstår man, når ens tavshed når sin perfektion. Nutid, fortid, fremtid opløses indi Evig Stilhed.

Når du i stilheden indser egen uvidenhed vil ærbødighed og ydmyghed automatisk opstå i dit sind. Bevidst uvidenhed er ydmyghed. Guddommelig uvidenhed er menneskelig. Menneskelig uvidenhed er guddommelig.

Fuldkommen stilhed er Oplysning. Oplysningen manifesterer sig i gyldne bølger af stilhed. I illumination transcenderes alle tanker; tanker er som skygger på baggrund af den bevidsthed, som projicerer dem i form. Der er mange, som prædiker og holder foredrag om det

guddommelige mysterie. Det gør sjældent noget videre indtryk på menneskeheden, eftersom ordene ikke er født udaf stilhed. Gud står ikke til diskussion. Gud kan kun realiseres i stilhed. Sommetider føler vi mennesker i vor uvidenhed at larm har vundet over stilhed. Mennesket bliver rastløst, når stilheden indeni falder i søvn. Dyb stilhed giver mennesket kraften til at se sine larmende år som blot få øjeblikke, i nærvær af den Evige Stilhed. I dyb tavshed er Gud ikke længere objekt, men oplevelse. I støjens verden er livet underlagt illusionens lov.

Velsignet er naturens stilhed. Den vækker en intuitiv fornemmelse for den store bagvedliggende Stilhed, som var før Ordet og udaf hvilken Alt tog sin begyndelse. Ved at gå ind i stilhed indser man sin forbundethed med moder natur. Tavshed er menneskets indre sande Virkelighed. Kun når denne indre stilhed vågner op, falder alt der er uvirkeligt og illusorisk i mennesket i en evig søvn. Stilhedens mirakel er, at der hvor vi forventer møde døden - kommer den Elskede tilsyne.

Når ordenes kano glider afsted i stilhedens strøm opstår musik. Tavshed i musik har altid fascineret mig. Det bedste i musikken har altid været pausen, hvilen, stilhedens øjeblik. Den tilstand, det moment, hvor intet høres - fravær af al lyd eller støj. Total ro eller lydløshed - til tider personliggjort. Stilhed er altid mærkbar lige efter den sidste node er afspillet og musikken er døet ud.

Elskede Baba gav den eneste gave, som er værdig til at modtages i stilhed, Kærlighedens gave. Han sagde, "Spred den som en ildebrand." Han tændte min indre flamme. Denne flamme fortærer alt og efterlader intet bag sig. Hvis man er så velsignet at være optændt af kærlighed, vil man tillade ilden at fortære een i stilhed. Ord vil aldrig slå til at forklare, hvad dette betyder.

Velsignet er tavshed. I tavshed kan du befri dig af dine tankers tyranni, nå den rene videns fylde og hvile i dit eget væsens kerne.

24. februar 1962

All Love
BABA



Contact A. Hari Narayanan

<saitemplehari@gmail.com>

Shirdi Sai Temple, Mammiyur, Guruvayur, Kerala, India

0 487 655 4749

0 966 111 9999

<http://www.youtube.com/watch?v=4vobFyTUR8U>